

JAARGANG 36 - NUMMER 2 - JUNI - 2025

informatie



**SINT JOHANNES VAN DAMASCUSGEMEENSCHAP
'S-HERTOGENBOSCH**

**VAN DE OEKRAIENSE GRIEKS-KATHOLIEKE EPARCHIE
HEILIGE VOLODYMUR DE GROTE IN PARIJS**

NEDERLANDSTALIGE, BYZANTIJNSE RITUS

COLOFON

INFORMATIE is het periodiek van de Sint Johannes van Damascusgemeenschap en verschijnt 3- à 4x per jaar. De Johannes van Damascusgemeenschap viert de Byzantijnse ritus in de Nederlands taal en is een Missie van de Oekraïens Grieks Katholieke Kerk van de Heilige Volodymyr de Grote in Parijs. Wij vieren elke tweede en vierde zondag van de maand de Goddelijke Liturgie, om 11.00 uur in onze kapel in de Sint Catharinakerk aan de Kruisbroedershof 4 in 's-Hertogenbosch.

Inlichtingen:

Diaken Jo Gerrits, Pastoraat,
Secretariaat en contactpersoon
Goorseweg 17
6595 AM Ottersum
06-53960341
diakenjogerrits@gmail.com

Gerard Boode : Vice voorzitter
Lijsterbeslaan 40,
5248 BB Rosmalen
073-5214457
g.boode@hetnet.nl

Bestuur:

Voorzitter: Jo Gerrits, (diaken/pastor)
Vice-voorzitter: Gerard Boode
Peningmeester: vacant
Lid: Leo van Leijsen
Lid: Mechelien Louvet

Bank: NL32 RABO 0110551931
t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus.

Hoofdredactie: Leo van Leijsen
Redactie en lay-out: Jo Gerrits,

Voor inlichtingen vieringen:
Megchelien Louvet: 06-50251950

GODDELIJKE LITURGIEVIERINGEN

Vanaf 8juni t/m 28 september 2025

Plaats: St. Catharinakerk, 's-Hertogenbosch, Kruisbroedershof 4

Tijd: elke 2^e en 4^e zondag van de maand om 11.00 uur.

Zondag 8 juni **PINKSTEREN**

Eigen Tonen

Triniteitszondag, Johannes Chrysostomus viering Liturgikon blz. 582

Tijdens de viering zullen twee jonge mensen het Heilig Vormsel ontvangen.

Epistel: Hand. 2, 1 - 11 Evangelie: Joh. 7,37 - 52, + 8, 12

Zondag 22 juni, 2^e zondag na Pinksteren

Toon 1

Wij vieren dan ook Allerheiligen omdat wij de 1^e zondag na Pinksteren geen viering hebben.

Epistel: Rom. 2, 10 - 16

Evangelie: Math. 4, 18 -23 en lezingen i.v.m. Allerheiligen viering

Zondag 13 juli, 5^e zondag na Pinksteren

Toon 4

Zondag van de vaderen van de 6 eerste concilies

Epistel: Titus 3, 8 - 15

Evangelie: Math. 5, 14 - 19

Vrijdag 25 juli, in de 6e week na Pinksteren

Toon 6

Pawel Dudziec en Seanna Koeiman zijn voornemens op vrijdag om 14.00 uur in de Johannes van Damascuskapel in het Heilig Huwelijk te treden.

Epistel: 2 Tim. 2, 1 - 10

Evangelie: Math. 9, 27 - 35

Zondag 27 juli, 7^e zondag na Pinksteren: **geen viering**

Start vakantieperiode.

In verband met de vakantieperiode zijn er in de maand augustus geen vieringen,

Zondag 14 september, 14^e zondag na Pinksteren. Eigen Tonen

UNIVERSELE VERHEFFING VAN HET KOSTBAAR EN
LEVENSCHENKEND KRUIS Liturgikon blz. 696 T/M 699

Epistel: 1 Kor. 1, 18 - 24

Evangelie: Joh. 19, 6 - 11; 13 - 20; 25 - 28; 30 - 35

HET TILBURG BYZANTIJS Koor

ZAL DEZE VIERING KOMEN OPLUISTEREN.

Zondag 28 september, 16^e zondag na Pinksteren

Zondag na 1^e week Kruisverheffing

Epistel: 2 Corr. 6, 1 - 10

Evangelie: Luc. 5, 1 - 11

Het is inmiddels oud nieuws, maar toch.....

Paus Franciscus, bisschop van Rome is op 2^e Paasdag overleden.



PAUS FRANCISCUS ✠ **Pontifex 2013 - 2025**

In al zijn bescheidenheid, "Bisschop van Rome" zoals hij zich het liefst liet noemen. Een mens die zich voor stond op eenvoud, vrede, liefde en barmhartigheid en daardoor zijn naam ontleende aan Franciscus van Assisi.

We hebben het allemaal op de televisie kunnen zien.

Hij zag er vermoeit uit, Paus Franciscus was in zijn laatste levensfase.



Paus Franciscus
1936 – 2025

Paus Franciscus heeft met PASEN met al zijn wilskracht op zijn laatste dag van zijn Pontificaat de wereld nog gezegend met het Urbi et orbi, wat betekend: aan stad en wereld.

Deze paus heeft de wereld niet onberoerd gelaten.

Met zijn motivatie en strijdlust heeft hij veel indruk gemaakt in deze wereld.

Dat werd men ook gewaar tijdens zijn uitvaart met zovele regeringsleiders, staatslieden en vorsten die met respect en ontzag aanwezig waren.

Er waren ook de Griek Katholiek geestelijke bij, Patriarchen, priesters en diakenen welke in gemeenschap met Rome zijn

Franciscus heeft in zijn ijver ook veel geschriften nagelaten.
Hier een paar belangrijke rondzendbrieven aan de hele kerk)
(Encyclieken)

LUMEN FIDEI {2013}

(Het licht van het geloof)

Geloof als licht, waarheid, gemeenschap en liefde.

Grotendeels voorbereid door wijlen paus Benedictus XVI,
maar afgewerkt en uitgegeven door Franciscus.

LAUDATO SI {2015}

(Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, aarde)

Milieu, ecologie en integrale ecologie.

Dat in de wereld veel stof heeft doen opwaaien!

FRATELLI TUTTI {2020}

(Over broederschap en sociale vriendschap)

Sociale rechtvaardigheid, solidariteit en universele
broederschap. (één in christus Jezus)

Streven naar eenheid in verscheidenheid.

APOSTOLISCHE EXHORTATIES

(bemoedigende toespraken, vaak na een bisschoppensynode)

Om de bisschoppen een hart onder de riem te steken.

EVANGELII DADIUM (2013)

(Over de verkondiging van het Heilig Evangelie in de wereld
van vandaag. Evangelisatie en kerkvernieuwing (synodaal
proces) onderzoek naar wat de kerk (gelovigen) beweegt.

AMORIS LAETITIA (2016)

(Over de liefde in het gezin)

Huwelijk, gezin, pastorale begeleiding.

GAUDETE ET EXULTATE (2018)

(Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld)
Heiligheid in het dagelijks leven.

CHRISTUS VIVIT (2019)

(Aan jongeren en aan heel het volk Gods)
Jongeren, geloof en roeping.

QUERIDA AMAZONIA (2020)

(Over zijn geliefde Amazonegebied)
Ook hier speelt het milieu een belangrijke rol,
naast de sociale en kerkelijke uitdagingen in het
Amazonegebied.

LAUDATE DEUM (2023)

(Aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis)
Vervolg op Laudato Si met de nadruk op de urgentie m.b.t. de
klimaatregelingen.

Ook ander belangrijke documenten verdienen hun aandacht!
Bijvoorbeeld:

VOS ESTIS LUX MUNDI (2019) [Motu proprio]

(Over de aanpak van seksueel en machtsmisbruik in de kerk.
Vastleggen van normen en procedures. Meldingen en
onderzoek van misbruik met de bijzonderlijk de
verantwoordelijkheid van bisschoppen en religieuze oversten.

SPIRITUS DOMINI (2021) [Motu proprio]

(Wijziging van Canon 230 hoofdstuk 1; toegang van vrouwen
tot het lectoraat en acolitaat in de katholieke kerk)
Dit is een moeilijk proces voor veel priesters en bisschoppen
in de Latijnse of westerse wereld. Temeer omdat er vele zijn

die zelfs diakens niet accepteren of er minachtend over doen.
Welke z'n uitdrukking vooral vindt in vieringen. (angst?)
Zij kunnen van de Oosterse ritus nog veel leren.

TRADITIONIS CUSTODES (2021) [Motu proprio]
(Gebruik van de Romeinse liturgie vóór de hervorming van
1970 ofwel beperking van de oude Latijnse mis)

Tot Slot maar niet minder belangrijk:
PRAEDICATE EVANGELIUM (2022)
[Apostolische constitutie]
(Over de Romeinse curie en haar diensten aan de kerk in de
wereld)

Hervorming van de Romeinse curie.

Uit geschriften Bron: Nicolaas Sintobin

Zo te zien een hele waslijst van activiteiten die ook nog
grotendeels uitgevoerd moeten worden of in de pijn zitten.
Kortom een paus die heel scherp zag waar misstanden waren
maar ook tegengewerkt werd, ondanks zijn goede bedoelingen
in lijn met Jezus Christus.

Heel de wereld is betrokken geweest op de uitvaart van deze
bijzondere paus en bisschop van Rome.

Een paus om nooit te vergeten.

Vader Jo

Natuurlijk zijn er ook in onze gemeenschap droevige
berichten:

✠ **Eeuwige gedachtenis** ✠

✠ 17 april 2025

Wij hebben afscheid moeten nemen van
ELLY HOUTSMA.

Elly was actief als lid van onze
gemeenschap toen nog in Tilburg.

Ze was onderwijzeres en heel
doortastend in haar optreden.

Ze heeft haar laatste jaren
doorgebracht in Huize Notre Dame
een zorgcentrum o.a. voor religieuzen in
Tilburg. Ondanks haar verzorging/verpleging is ze onze

gemeenschap altijd trouw gebleven.

Elly is 88 jaar mogen worden.

Bij het laatste afscheid waren wij samen met familie, vrienden
en kennissen aanwezig.



✠ 19/20 mei 2025

Maandag op dinsdag (19/20 mei)
nacht is tot grote ontsteltenis
plotseling van ons heengegaan een
gelovig en trouw lid van onze
gemeenschap

MARINA SUFIYANOVA.

Marina was lid van het bestuur van
de Johannes van Damascus-
gemeenschap en penningmeester.

Trouw in God zocht ze naar wegen
in haar vraagstukken.

Helaas is de jonge vrouw veel te vroeg uit dit leven weggerukt.

Marina is 33 jaar geworden.

Mogen God in zijn barmhartigheid haar opnemen in het licht
van zijn gelaat.



IN HERRINNERING

*Bij het laatste afscheid op 28 mei 2025
begraafplaats Orthen 's-Hertogenbosch heeft de Johannes van
Damascus gemeenschap een Panahyda verzorgt.*

Woord bij het laatste afscheid door Jo Gerrits, diaken.

Vandaag hebben we al veel over Marina gehoord. Wij nemen vandaag afscheid van een bijzondere vrouw. Van kinds af aan, zorgzaam en bemoederend. Vooral in de beginperiode in Nederland, een vreemd land. Het waren voor hen angstige tijden.

Ze groeide hier op en werd volwassen. Een vlotte jonge dame, altijd vriendelijk en begaan met iedereen. Een gelovige vrouw die tot voor kort, trouw onze Byzantijnse vieringen in onze kapel in de St Catharinakerk bezocht en mee vierden.

Marina zat in het bestuur en was penningmeester van onze gemeenschap.

In die hoedanigheid had ik ook veel contact met haar.

Alle mensen van onze gemeenschap hadden veel met haar op.

Ze was altijd vriendelijk en oprecht.

Heeft veel voor haar moeder Nelia betekend en nam haar ook mee naar onze kapel. Jonge mensen van onze gemeenschap hadden ook nauw contact met haar en ze wisselde gedichten uit.

Marina had vele vrienden en vriendinnen, ook hechte vriendschappen, maar een vaste relatie of binding, daar had ze op een of andere manier angst voor.

Ze was zoekende in geloof en vooral ook in geestelijke rust.

Met haar heb ik menigmaal gesproken ook over ons geloof en wat de acht zaligheden (Mattheus 5) met haar deed, welke wij in ieder viering in de derde antifoon zingen.

Marina had teveel aan haar hoofd, was met iedereen begaan, daardoor werd ze verward. Haar hoofd was vol, te vol, zozeer dat ze het niet meer kon dragen.

Deze vrouw hebben wij inmiddels de laatste eer bewezen met een Panahyda. De gemeenschap was daar bij vertegenwoordigd samen met Priester Paul Brenninkmeijer, diaken Jo Gerrits en een aantal leden van onze gemeenschap.

Vader Jo

PAUS KEUZE

Na een korte periode van rouw, werden al weer voorbereidingen getroffen voor een nieuwe pauskeuze; Het Conclaaf.

De eensgezindheid (Heilige Geest) binnen het kardinalen college maakte het mogelijk dat er binnen 2 dagen het al duidelijk (witte rook uit de schoorsteen) werd, dat er een nieuwe opvolger van Petrus was gekozen.

Habemus papam

De aankondiging wordt officieel vanaf het balkon van de Sint-Pieter gedaan:

De Latijnse tekst wordt uitgesproken net voor het moment dat de nieuwe paus op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek verschijnt.

De volledige aankondiging luidt als volgt:

Annuntio vobis gaudium magnum; **HABEMUS PAPAM!**

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum

Robert Francis, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem,

Prevost, qui sibi nomen imposuit: **Leo de XIV**

'We hebben een paus' is een Latijnse uitdrukking die wordt gebruikt waarin tevens de voor- en achternaam worden onthuld en tevens de aankondiging van de naam die de nieuwe paus van de Katholieke Kerk heeft aangenomen. Deze aankondiging wordt traditioneel gedaan door De protodiaken van het College van Kardinalen (de oudste kardinaal-diaken van het college) of door de oudste kardinaal-diaken die deelneemt aan het conclaaf

WE HEBBEN EEN NIEUWE PAUS, LEO XIV.

Deze paus zal in grote lijnen de ingeslagen weg van ✠ Paus Franciscus voortzetten.

Dus ook de synodale weg die paus Franciscus was voorgegaan, zal Paus Leo voortzetten.



Paus Leo XIV, geboren als **Robert Francis Prevost** (Chicago, 14 september 1955), is een Amerikaans-Peruaans geestelijke. Sinds 8 mei 2025 is hij paus van de Rooms-Katholieke Kerk, waarmee hij het hoofd van deze kerk is, de bisschop van Rome en soeverein vorst van Vaticaanstad. Hij wordt door de kerk beschouwd als de 267 paus en opvolger van Petrus.

Vanaf paus PIUS de XII heb ik al veel pausen voorbij zijn komen.

Vooral de laatste pausen hebben hun stempel gedrukt op de wereldpolitiek en maatschappij.

Paus Leo XIV, een van huis uit Amerikaan die het grootste deel van zijn leven in Peru heeft gewerkt.

Deze paus met Amerikaanse wortels van het katholieke sociale denken: van Leo XIII -naar- Leo XIV

Theo Salemink

De nieuwe paus Leo XIV plaatst zich met zijn naam niet alleen in een lange traditie van pausen, maar verwijst daarmee ook naar de relatief jonge traditie van een eigen katholiek denken over sociaaleconomische kwesties. De nieuwe paus wordt anno 2025 met een nieuwe sociale kwestie geconfronteerd. Een sociale kwestie die mondiaal is, met armoede en migratie te maken heeft, met vrede en veiligheid, maar ook met de bedreiging voor natuur en milieu, en met de kwetsbare positie van armen wereldwijd. Het is niet onlogisch te verwachten dat paus Leo XIV een nieuwe sociale encycliek zal publiceren. Wellicht dat daarbij een hem vertrouwde Amerikaanse traditie van katholiek sociaal denken een rol zal spelen.

Vader Jo

De naam Leo de Veertiende

Wat betekent het dat de nieuwe paus koos voor de naam **Leo de Veertiende**.

Laten we de paus zelf aan het woord. Hij zei in een toespraak: "Ik koos ervoor de naam Leo XIV te nemen. Er zijn verschillende redenen hiervoor, maar voornamelijk om paus Leo XIII die in zijn historische encycliek *Rerum Novarum* het sociale vraagstuk aanpakte in de context van de eerste grote industriële revolutie. In onze eigen tijd biedt de Kerk aan

eenieder de schat van haar sociale onderricht in antwoord op een andere industriële revolutie en op ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie die nieuwe uitdagingen brengen voor de verdediging van de menselijke waardigheid, van rechtvaardigheid en van arbeid."

In de encycliek *Rerum Novarum* legde Leo XIII zijn visie neer op werk en arbeid. De encycliek verdedigde de arbeider. Enkele punten waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Zaken die in 1891, het jaar waarin *Rerum Novarum* verscheen, geen vanzelfsprekendheid was. Paus Leo XIV ziet in onze tijd ontwikkelingen die vragen oproepen en om een antwoord vragen, zoals AI (Artificiële Intelligentie). Artificiële Intelligentie is echt van deze tijd. Ze gaat om het nabootsen van menselijke intelligentie door machines die leren. Machines die het geleerde vervolgens omzetten in concrete acties. (Een voorbeeld is de schaakcomputer die nadenkt over welke zetten hij moet doen). Maar hoever mag je daarin gaan?

We kunnen verwachten dat onder Leo XIV zijn pontificaat de Katholieke Kerk stevig de vinger aan de pols van de huidige tijd zal houden. Zal er een encycliek komen als *Rerum Novarum*, geschreven door Leo XIV? De toekomst zal het uitwijzen. Maar de keuze van zijn naam is veelbelovend.

Leo van Leijssen

PINKSTEREN, De H. Geest is de centrale figuur die tijdens Pinksteren wordt gevierd. Op deze dag, vijftig dagen na Pasen, herdenken christenen de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zoals beschreven in het boek Handelingen.



De Heilige Geest wordt vaak gezien als een bron van inspiratie, kracht en leiding. Het is door deze kracht dat de apostelen hun missie begonnen om het evangelie te verspreiden, wat wordt beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk.



De symbolen van de Heilige Geest, zoals vuur en wind, verwijzen naar zijn transformerende en verkwikkende aanwezigheid. Deze H. Geest roepen wij aan om op deze gedenkwaardige dag ook twee nieuwe mensen in onze gemeenschap welkom te heten door hen het H. Vormsel toe te dienen.

Jonge, gelovige mensen die het niet schuwen van ver te komen om in onze gemeenschap te worden opgenomen.

Onze gemeenschap is blij met deze jonge en vitale mensen in ons midden te mogen begroeten.

Moge door het vormsel, de H. Geest, hen krachtig weerstand bieden, tegen de steeds meer seculariserende en niets ontziende maatschappij.

Dit jonge paar gaat vrijdag 25 juli ook trouwen ten overstaan van God en heel de Gemeenschap in onze kapel.

De viering begint op 14.00 uur, in onze Kapel in de kerk van St. Catharina, Kruisbroedershof 's-Hertogenbosch. *Vader Jo*

Uitbreiding

In onze gemeenschap.

Wij zijn verheugd en prijzen ons gelukkig dat bij Marjolein en Quincy en met Gods zegen, binnenkort een zoon ter wereld mag komen. Tot op heden verloopt de zwangerschap naar wens en wij hopen en bidden dat de bevalling goed en voorspoedig mag verlopen. De belangstelling van onze gemeenschap over moeder en kind is zo groot alsof we het zelf mee mogen dragen, en zo voelt het eigenlijk ook. De zorg van vader over moeder en kind is heel bijzonder. We hopen op een goede gezondheid en ontwikkeling van de kleine spruit.

Onze gemeenschap ontvangt hem graag in ons midden.

Marjolein en Quincy zijn voornemens het in onze gemeenschap op te laten nemen door de Doop, Vormsel en Communie.

Nog meer goed nieuws

Wij hopen dat met het huwelijk van Paul en Seanna en met Marjolein en Quincy (en kind) onze gemeenschap een nieuwe impuls heeft gekregen om door te gaan. Ook George Soroko en zuster Hinneri Peltenburg mogen we in ons midden welkom heten.

George komt uit Amsterdam en Zuster Hinneri uit Nijmegen. Zij hebben zich opgegeven als acoliet bij onze gemeenschap en hebben al een aantal keren met ons meegevierd en niet onverdienstelijk. Beiden kennen de Liturgie nog vanuit hun persoonlijk verleden. Is het niet heerlijk dat onze gemeenschap Johannes van Damascus weer toekomst perspectief heeft.

Dat het werk van Pastor en oprichter van onze gemeenschap Dr. Johan Meijer toch nog vrucht mag dragen.

Vader Jo



*Sint Johannes van
Damascus-gemeenschap
in de St. Catharina kerk
's-Hertogenbosch*

Bezoek onze website: www.byzantijnsekapel.nl

EEN FINANCIËLE BIJDRAGE IS VAN HARTE WELKOM

Bank: NL32 RABO 0110551931

***t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus.
onder vermelding van gift.***

***Retour: Indien onbestelbaar of niet meer wenst te ontvangen
aan: Johannes van Damascus-gemeenschap
p.a.: Goorseweg 17 6595 AM Ottersum***